



Για το πρόβλημα των μετεγγραφών στα ΑΕΙ

Η θεσμοθετημένη πρακτική των μετεγγραφών αποτελεί μια **ελληνική ιδιαιτερότητα**, η οποία **σχετίζεται με το ανορθολογικό σύστημα εισαγωγής φοιτητών** στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και **την έλλειψη επαρκών κοινωνικών υποδομών στήριξής τους** στα ιδρύματα υποδοχής.

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται το φαινόμενο της εκμετάλλευσης του θεσμού των μετεγγραφών για την άσκηση ανέξοδης κοινωνικής πολιτικής, χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, σε βάρος της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Έτσι, το ποσοστό των μετεγγραφών, όσο και ο ίδιος ο αριθμός των εισακτέων, αυξάνεται κάθε χρόνο χωρίς κανένα ακαδημαϊκό και ορθολογικό κριτήριο, προκαλώντας υπερσυσσώρευση φοιτητών στα κεντρικά πανεπιστήμια και συνεπώς σημαντικά προβλήματα στον ακαδημαϊκό προγραμματισμό των ΑΕΙ και εν τέλει στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών.

Στον πρόσφατο νόμο 4332/15 ορίζεται ότι η κατάρτιση του πίνακα των μετεγγραφών ανήκει είναι στην αποκλειστική ευθύνη του Υπουργού και ότι το ποσοστό των μετεγγραφόμενων δεν μπορεί να υπερβεί το 15% των εισακτέων. Το Υπουργείο Παιδείας, όμως, προχώρησε σε έγκριση μετεγγραφών μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών από αυτόν που ορίζει ο νόμος και απαίτησε με εγκύκλιό του από τα ιδρύματα να τους αποδεχτούν, κατά παράβαση του νόμου τον οποίο το ίδιο εισηγήθηκε, απειλώντας μάλιστα με πειθαρχικές δίωξεις τις διοικήσεις των τμημάτων που δεν θα συμμορφωθούν.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία θεωρεί ότι:

- **Απαιτείται η θεσμοθέτηση ενός σταθερού πλαισίου για τον καθορισμό του αριθμού τόσο των εισαγόμενων στα τμήματα φοιτητών όσο και των μετεγγραφών**, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές και λειτουργικές δυνατότητες των πανεπιστημίων, με σεβασμό στο συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητό τους.
- **Η Πολιτεία θα πρέπει να επανεξετάσει εκ βάθρων το σύστημα των μετεγγραφών με στόχο τη σταδιακή μείωση του αριθμού τους**, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα για την υποστήριξη των οικονομικά αδύνατων φοιτητών.
- **Η Κυβέρνηση να σταματήσει, επιτέλους, να χρησιμοποιεί τα πανεπιστήμια ως χώρο άσκησης ανέξοδης κοινωνικής πολιτικής**, υποχρεώνοντάς τα, ακόμα και παραβιάζοντας τον νόμο, να δέχονται περισσότερους φοιτητές από αυτούς που μπορούν να απορροφήσουν και να εκπαιδεύσουν.