

**Με ουσιαστικά μέτρα τώρα η ασφαλής επαναλειτουργία των ΑΕΙ.
Όχι με ευχολόγια ή απειλές.**

Συνάδελφοι, Συναδέλφισες,

Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα, σε δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες, εργασθήκαμε εντατικά για να κρατήσουμε τους φοιτητές μας σε επαφή με το Πανεπιστήμιο, τις σπουδές τους, την έρευνα. Παλέσαμε για να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία με κάθε πρόσφορο τρόπο. Να πραγματοποιούνται μαθήματα και εξετάσεις με τα κατά το δυνατό βέλτιστα ακαδημαϊκά πρότυπα.

Παράλληλα, διεκδικήθηκε το ασφαλές άνοιγμα των ΑΕΙ και η λήψη έκτακτων μέτρων ώστε ο χρόνος που κερδήθηκε από την παρατεταμένη, και σε πολλές περιπτώσεις αυθαίρετη γενική και οριζόντια αναστολή της δια-ζώσης λειτουργίας, να αξιοποιηθεί για την θωράκιση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εμπρός στα αναμενόμενα νέα κύματα της πανδημίας.

Σημαντικό κομμάτι του εκπαιδευτικού κινήματος, παρά τις απαγορεύσεις συλλογικών δράσεων, διαμαρτυρήθηκε, διαδήλωσε, ανέδειξε και κατήγγειλε τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα που ψήφισε σωρηδόν η κυβέρνηση: Την ενίσχυση του επιχειρηματικού χαρακτήρα των ιδρυμάτων, τα δίδακτρα που εισήχθησαν ακόμη και προπτυχιακό επίπεδο, τους νόμους συρρίκνωσης δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, την εξώθηση χιλιάδων νέων σε ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης μέσω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, την έκρηξη της υποστελέχωσης σε παιδεία και υγεία, κ.α.. **Ήταν η συντονισμένη κινητοποίηση φοιτητών διδασκόντων κι εργαζομένων, μέσα από τους Συλλόγους τους, που ακύρωσε τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης** για τοποθέτηση των ΟΠΠΙ στα Πανεπιστήμια μέχρι τον Απρίλη του 2021 όπως προέβλεπε ο Ν. Κεραμέως-Χρυσοχοϊδη.

Αντί η κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη μακρά περίοδο της αναστολής για να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της εκπαίδευσης, για να ελαχιστοποιηθεί η περίοδος της γενικευμένης αναστολής και να επανέλθει η διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, επέλεξε αποκλειστικά «επενδύσεις» σε προϊόντα και υπηρεσίες μονοπωλιακών ομίλων για υποδομές εξ-αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Έτσι σήμερα, **οι συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι οι ίδιες και χειρότερες από αυτές που επικρατούσαν κατά τη λήψη των αποφάσεων για γενική μετάπτωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τηλε-εκπαίδευση.**

Συγκεκριμένα, καταγράφονται:

- Μηδενική ενίσχυση των ιδρυμάτων σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι αφυπηρητήσεις υπερβαίνουν τις νέες θέσεις ΔΕΠ στη διευρυμένη πλέον Ανώτατη εκπαίδευση!
- Μηδενική ενίσχυση στο ήδη υποστελεχωμένο διοικητικό, τεχνικό προσωπικό καθώς και στο προσωπικό καθαριότητας. Σε αρκετές περιπτώσεις, η αναστολή της εκπαιδευτικής

διαδικασίας οδήγησε σε διάλυση των όποιων υφιστάμενων δομών και τραγική επιδείνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

- Καμία πρόβλεψη, σχεδιασμός και ενέργειες για την αναβάθμιση των υπαρχόντων αλλά και ανενεργών υποδομών για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών. Την ίδια ώρα ωστόσο μοιράζονται εκατομμύρια για κάμερες και μέσα αστυνόμευσης/παρακολούθησης!
- Καμία ενίσχυση/βελτίωση των όρων λειτουργίας των φοιτητικών εστιών. Αντίθετα, η απουσία μεγάλου τμήματος του φοιτητικού πληθυσμού επί μήνες, επέτρεψε την περαιτέρω απαξίωσή τους, επιταχύνοντας έτσι την υλοποίηση των σχεδιασμών για να βάλουν «πόδι» οι κατασκευαστικοί όμιλοι στην ακίνητη περιουσία των Πανεπιστημίων μέσω ΣΔΙΤ.
- Καμία πρόβλεψη για ασφαλείς μετακινήσεις των φοιτητών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
- Κανένας προγραμματισμός για την κάλυψη των γνωστικών/εκπαιδευτικών κενών που δημιούργησε η τηλε-εκπαίδευση και η εικονική, στην καλύτερη περίπτωση, εκτέλεση των εργαστηριακών μαθημάτων.

Με αυτούς τους όρους λειτουργίας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και ενώ τα καταγραφόμενα ημερήσια κρούσματα στη χώρα μας είναι υψηλότερα από ποτέ και με το ποσοστό του εμβολιασμένου πληθυσμού να παραμένει πρακτικά σταθερό, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως *«Από 1/10/2021 η εκπαιδευτική διαδικασία για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στα ΑΕΙ θα πραγματοποιείται δια ζώσης»*. Η ανακοίνωση αυτή, που υπό διαφορετικές συνθήκες θα προκαλούσε ανακούφιση, σήμερα προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό και ανησυχία.

Η κυβέρνηση με οδηγό το αφήγημα της «ατομικής ευθύνης», αναγάγει τον εμβολιασμό σε πανάκεια. Αποποιείται των τεράστιων ευθυνών της για την αντιμετώπιση της πανδημίας έως σήμερα και, αξιοποιώντας τη γνωστή τακτική του «κοινωνικού αυτοματισμού», προετοιμάζει το έδαφος για να «φορτώσει» στις «ανεμβολίαστες ομάδες» τη διαφαινόμενη έξαρση των αρνητικών συνεπειών και αποτελεσμάτων που δημιούργησε και θα συνεχίζει να παράγει η πολιτική της. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανακοίνωση της δια ζώσης λειτουργίας από τον Οκτώβριο, χωρίς να συνοδεύεται από κανένα εξειδικευμένο μέτρο, δεν προοιωνίζει αισιόδοξες εξελίξεις. Αντιθέτως, η κυβέρνηση, στα πρότυπα και την πεπατημένη των προηγούμενων σχετικών ΚΥΑ, θα μεταφέρει τις ευθύνες τις όποιες λειτουργίας στα ίδια τα μέλη ΔΕΠ και ...στην ατομική τους ευθύνη.

Συναδέλφισες, συνάδελφοι,

Το πανεπιστημιακό κίνημα, οι σύλλογοι ΔΕΠ, σε συντονισμό με τους φοιτητικούς συλλόγους και τους συλλόγους των εργαζομένων οφείλουν να αναλάβουν άμεσα γενικές και ειδικές δράσεις, για τη διασφάλιση της επαναλειτουργίας των ΑΕΙ με όλους τους υγειονομικούς όρους. Να μην αποδεχθούμε, στο όνομα της έλλειψης υποδομών και πρωτοκόλλων, η δια-ζώσης λειτουργία, τα μαθήματα, τα εργαστήρια ή πρακτική άσκηση, να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των συμμετεχόντων. Να μην επιτρέψουμε να «αξιοποιήσει» η κυβέρνηση τους εργαζομένους που δεν εμβολιάστηκαν, ως αφορμή για την ενίσχυση ή επίσπευση των αντιδραστικών μέτρων

που σχεδιάζει να εφαρμόσει στα ιδρύματα. Να δημιουργηθεί σε κάθε ίδρυμα, με ευθύνη του Συλλόγου των μελών ΔΕΠ, επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας. Να απαιτήσει δυναμικά και ανυποχώρητα:

- Δημιουργία, μέσα στα Πανεπιστήμια, σταθμών διενέργειας μαζικών δωρεάν επαναλαμβανόμενων rapid test, σε εμβολιασμένους και μη, με ευθύνη του ΕΟΔΥ, ώστε να προλαμβάνονται έγκαιρα πιθανές εστίες μετάδοσης. Δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας για ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές.
- Εμβολιαστικά κέντρα στο χώρο των Πανεπιστημιοπόλεων. Δημιουργία και στελέχωση ιατρείων σε Πανεπιστήμια και Σχολεία με όλο το αναγκαίο προσωπικό και τις κατάλληλες υποδομές, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, για τη διαχείριση κρουσμάτων, την ιατρική καθοδήγηση και την παρακολούθηση με φαρμακευτική αγωγή.
- Έκτακτο κονδύλι για την κάλυψη των αναγκών των Πανεπιστημίων και των σχολείων. Να καλυφθούν τα κενά σε υποδομές, αίθουσες, αναλώσιμα, διδάσκοντες. Αξιοποίηση επιπλέον χώρων, αμφιθεάτρων, συνεδριακών κέντρων για την αραιώση φοιτητών. Άμεση ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας των ιδρυμάτων με μόνιμο προσωπικό.
- Ούτε σκέψη να αναλάβουν οι διδάσκοντες την ευθύνη του ελέγχου των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης ή των διαγνωστικών ελέγχων των φοιτητών.
- Να προγραμματισθεί και να ανακοινωθεί άμεσα πρόγραμμα συχνότερων δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς από και προς τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
- Συγκεκριμένο σχέδιο για την κάλυψη των μεγάλων γνωστικών κενών της πανδημίας και της τηλε-εκπαίδευσης.
- Μέτρα για την υποστήριξη προσωπικού και φοιτητών που ανήκουν σε ειδικές ομάδες. Έκτακτη ενίσχυση των φοιτητών και των οικογενειών τους που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

ΔΗΠΑΚ-ΑΕΙ, 10 Σεπτεμβρίου 2021