



ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια η αστική τάξη της χώρας μας με τις κυβερνήσεις της, τους υποστηρικτές της και τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ, εντείνοντας την επίθεση της με το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης και του εξορθολογισμού του Δημοσίου τομέα, κατόρθωσε να περάσει βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα που οδηγούν σε μαζική εξαθλίωση τους εργαζόμενους τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα εξυπηρετώντας συστηματικά τα συμφέροντα των μονοπωλίων.

Η κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα γκρεμίζει όχι μόνο τους μισθούς αλλά και μια σειρά κατακτήσεις που κατοχυρώνουν οι ΣΣΕ (επιδόματα, άδειες κτλ). Αποτελούν «βόμβα» και για την Κοινωνική Ασφάλιση, αφού το ύψος των μισθών καθορίζει και το ύψος των συντάξεων, τους πόρους για τα Ταμεία, συνεπώς και όλες τις παροχές (Υγείας, Πρόνοιας, κτλ). Επιπλέον, κατάργηση των ΣΣΕ θα σημάνει ακόμα μεγαλύτερη εγκατάλειψη των ανέργων, αφού οι μισθοί καθορίζουν τα έσοδα του ΟΑΕΔ, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνει το επίδομα ανεργίας.

Παράλληλα με τον ιδιωτικό τομέα, η αστική τάξη της χώρας και οι κυβερνήσεις της, με την υποστήριξη των αστικών μέσων παραπλάνησης, προπαγανδίζοντας το «κακό δημόσιο», το «λιγότερο» και «πιο αποτελεσματικό κράτος», στην πραγματικότητα αποσκοπούν την διάλυση την έννοιας της σταθερής εργασίας τόσο στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα, στη παράδοση της δημόσιας Παιδείας, της δημόσιας Υγείας - Πρόνοιας, της Κοινωνικής Ασφάλισης στα επιχειρηματικά συμφέροντα στο όνομα του κέρδους του κεφαλαίου.

~.~.~

Η επίθεση αυτή ενάντια στα λαϊκά στρώματα που αφορά τους εργασιακές σχέσεις, τους μισθούς, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία την παιδεία, έχει δρομολογηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από το 1994 με την Λευκή Βίβλο για την «ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση». Ο βασικός στόχος δεν είναι άλλος από την αύξηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων από τους κεφαλαιοκράτες. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, το κεφάλαιο, για να ξεπεράσει την κρίση του και να διασφαλίσει τη κερδοφορία του, έχει ανάγκη να έχει στη δούλεψη του εργαζόμενους ευέλικτους που θα δουλεύουν περιστασιακά το πολύ για 6 μήνες το χρόνο, χωρίς κανένα ασφαλιστικό δικαίωμα, με μισθούς των 300 - 400 ευρώ, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, που θα πληρώνουν από την τσέπη τους για υγειονομική περίθαλψη.

~.~.~

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι πλήρως συντεταγμένες και μια σειρά αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης με κύριο στόχο αφενός τη συρρίκνωση της κρατικής χρηματοδότησης και τη μετακύλιση των δαπανών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων με την ολοκληρωτική παράδοση της Παιδείας στην επιχειρηματικότητα, και αφετέρου την παραγωγή φτηνού ανειδίκευτου εργατικού και ειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού χωρίς δικαιώματα. Αυτό ήδη δρομολογείται με την πολτοποίηση των επιστημονικών αντικειμένων, τη διάσπαση του κύκλου σπουδών με τρία χρόνια για τον πρώτο κύκλο, την de facto επιβολή διδάκτρων τόσο σε



μεταπτυχιακό όσο και προπτυχιακό επίπεδο, τις απολύσεις και την εφεδρεία εργαζομένων, τη συρρίκνωση των αποδοχών των Πανεπιστημιακών.

Στα πλαίσια της γενικευμένης αυτής επίθεσης οι μειώσεις των μισθών και συντάξεων των μελών ΔΕΠ ανέρχονται μεσοσταθμικά τα τελευταία τρία χρόνια στο 40% με 50% οδηγώντας μας προς την εξαθλίωση. Οι συμβιβασμένες φιλοκυβερνητικές συνδικαλιστικές παρατάξεις και η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ στάθηκαν χρήσιμοι βοηθοί στα σχέδια των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου.

Το ΔΕΠ, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, από την πείρα τους και από τις εφαρμοσμένες πολιτικές που δοκιμάστηκαν στο πετσί τους θα πρέπει να καταλάβουν ότι η μοίρα τους είναι κοινή. Έχουν καθήκον απέναντι στους ίδιους και τα παιδιά τους να αντισταθούν, να παλέψουν μαζί για το δικαίωμα στη σταθερή δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα και αξιοπρεπή διαβίωση. Οι Συλλογικές Συμβάσεις αποτελούν κατάκτηση των εργαζομένων απέναντι στην εργοδοτική ασυδοσία. Είναι το ελάχιστο προστατευτικό δίκτυο απέναντι στην εργοδοτική τρομοκρατία. Είναι το ελάχιστο και κατώτατο εμπόδιο απέναντι στην εργοδοτική ασυδοσία!

~.~.~

Η ΔΗΠΑΚ καλεί τους συναδέλφους που νοιάζονται για τον μέλλον το δικό τους, των φοιτητών τους, των παιδιών τους, των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων, να δώσουν μαζική, αγωνιστική απάντηση στα σχέδια της εργοδοσίας, της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιδιώκουν να καταργήσουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Να απομονώσουν τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Να συμμετάσχουν πλάι στο ταξικό εργατικό κίνημα στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ διεκδικώντας:

- ✓ Να μην εφαρμοστεί το σχέδιο «Αθηνά». Κατάργηση του νόμου - πλαίσιο, καμιά εφαρμογή του.
- ✓ Επαρκή χρηματοδότηση των ΑΕΙ από τον κρατικό προϋπολογισμό στο ύψος των αναγκών τους. Επιστροφή των αποθεματικών που «κουρεύτηκαν».
- ✓ Πρόσληψη των υπό διορισμό πανεπιστημιακών, άμεση προκήρυξη νέων θέσεων.
- ✓ Όχι στις νέες σχέσεις εργασίας, στη γενίκευση των 4μηνων συμβάσεων, στις απολύσεις.
- ✓ Όχι στην επέκταση του ωραρίου που σηματοδοτεί νέες απολύσεις πανεπιστημιακών δασκάλων.
- ✓ Ούτε ευρώ για δίδακτρα, σίτιση, μετακίνηση, βιβλία, αναλώσιμα από τους φοιτητές!
- ✓ Καμιά μορφή ιδιωτικοποίησης.

**ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΜΕ**

ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ, 22 Μαΐου 2013