

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

«Πρόταση διαλόγου» με υποχρεωτική αποδοχή της βαρβαρότητας....

Ο Υπουργός ΠΑΙΘ «νομιμοποίησε» εν μια νυκτί τις λίστες της «μοριοδότησης» των διοικητικών υπαλλήλων των Πανεπιστημίων, σε πλήρη επίγνωση ότι υπήρχαν κραυγαλέα λάθη. Μάλιστα, δεν δίστασε να παρέμβει στο έργο του Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου αντικαθιστώντας δύο από τα μέλη του, όχι με τα νόμιμα αναπληρωματικά μέλη αλλά με δύο υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ, επειδή ζήτησαν να γίνει έλεγχος συγκεκριμένων στοιχείων από τους φακέλους, θεωρώντας ότι είναι και νόμιμο και ηθικό να διασφαλίσουν την αμεροληψία και τη διαφάνεια! Οι σχετικοί πίνακες κατάταξης που δημοσιοποίησε το ΑΣΕΠ, συνεπώς, δεν είναι απλά εσφαλμένοι αλλά παραποιημένοι, καθώς φαίνεται ότι δεν τηρήθηκαν ούτε οι στοιχειώδεις νόμιμες διαδικασίες, καθ' υπόδειξη μάλιστα του ίδιου του Υπουργού ΠΑΙΘ. Ο ίδιος αρκέστηκε να «παραχωρήσει» στον «διάλογο» τη δυνατότητα να προσφύγουν οι θιγόμενοι ο ένας εναντίον του άλλου, αφού βέβαια «σπάσουν» την απεργία και ανοίξουν οι Διευθύνσεις Προσωπικού των Ιδρυμάτων.

Ταυτόχρονα, ο Υπουργός ΠΑΙΘ στέλνει κατ' ευθείαν σε διαθεσιμότητα-απόλυση τους απεργούς που δεν απογράφηκαν. Πρόκειται για την πιο κραυγαλέα μαζική συνδικαλιστική δίωξη που έχει γίνει στα μεταπολεμικά χρονικά. Στον δήθεν «διάλογο» η πράξη του αυτή παρουσιάζεται ως «ελάφρυνση της ποινής της αργίας». Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πως ο Υπουργός ΠΑΙΘ πράττει «εκ του πονηρού», καθώς γνωρίζει ότι η ποινή της αργίας είναι μόνο προσωρινή και μετατρέπεται σε πάυση-απόλυση μόνο αν τα πειθαρχικά συμβούλια συναινέσουν σε μια κραυγαλέα αντιδημοκρατική διάταξη. Το θέμα δεν είναι, βέβαια, αργία ή διαθεσιμότητα. Κάθε δίωξη ή ποινή, που καταργεί στην πράξη το δικαίωμα στην απεργία συνιστά όχι απλά αυταρχισμό, αλλά πολιτική βαρβαρότητα. Και για να ολοκληρώσει την εκδικητική μανία του προτείνει στον «διάλογο» για κάθε ένα μη απογραφέντα απεργό που μπαίνει στη διαθεσιμότητα να γλιτώνει ένας «νομιμόφρων» υπάλληλος...

Παράλληλα, υπόσχεται στα πανεπιστήμια κονδύλια για την «αναδιάρθρωσή» τους, έτσι ώστε τα ιδιωτικοοικονομικά συμφέροντα να καλύψουν γρήγορα τα κενά που αφήνουν οι άνθρωποι που φεύγουν. Για να ξεχαστούν και γρηγορότερα... Και βέβαια, υπόσχεται ότι αν πειστεί πως χρειάζονται και άλλοι υπάλληλοι στα Πανεπιστήμια, αναγνωρίζοντας έτσι έστω έμμεσα τις ελλείψεις, μετά από μήνες, θα ξαναφέρει κάποιους πίσω, ενώ γνωρίζει πως βάσει νόμου δεν μπορούν να επιστρέψουν οι “διαθέσιμοι” στον αρχικό τους φορέα. Και δεν διστάζει να το πει έχοντας πετάξει στο καλάθι των αχρήστων κάθε αιτιολογική έκθεση των Πανεπιστημίων με τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού και με δεδομένο ότι οι μισοί που οδηγούνται σε “διαθεσιμότητα” απολύονται έτσι κι αλλιώς...

Εξακολουθεί να εμπαίζει την πανεπιστημιακή κοινότητα με τη ψευδή παροχολογία του. Υπόσχεται 402 προσλήψεις μελών ΔΕΠ για το 2013 και άλλες 400 για το 2014, ενώ έχει προβεί σε αθρόες απολύσεις

εκατοντάδων συμβασιούχων διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407/80 τους τελευταίους μήνες, καθώς δεν χορηγεί πιστώσεις. Την ίδια στιγμή, θεσπίζει τη δυνατότητα να πάρουν τα πανεπιστήμια έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό με χρήση ταμειακών διαθεσίμων. Είναι μία λύση απαράδεκτη, όχι μόνο λόγω του προσωρινού χαρακτήρα της (τα ταμειακά διαθέσιμα μπορούν να καλύψουν ανάγκες για το πολύ 2-3 εξάμηνα) αλλά κυρίως γιατί αναιρεί την συνταγματική υποχρέωση του κράτους να χρηματοδοτεί τα πανεπιστήμια για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών τους. Ακόμη και αυτή η απαράδεκτη λύση, ωστόσο, 8 εβδομάδες μετά(!) την έναρξη του εξαμήνου δεν μπορεί να υλοποιηθεί καθώς ο Υπουργός ΠΑΙΘ δεν έχει ακόμη εκδώσει την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) που είναι απαραίτητη. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι εκατοντάδες μαθήματα να μην διδάσκονται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα περιφερειακά πανεπιστήμια, παρατείνοντας πρακτικά τις σπουδές των φοιτητών κατά ένα εξάμηνο τουλάχιστον. Επί της ουσίας αυτό σημαίνει ότι το εξάμηνο σε πολλά περιφερειακά πανεπιστήμια είναι στον αέρα! Επίσης, ο Υπουργός ΠΑΙΘ δεν έχει, μέχρι σήμερα, εγκρίνει τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι απολύτως απαραίτητοι για την υλοποίηση των μαθημάτων Πρακτικής Άσκησης σε όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων. Αυτό οδηγεί στην παράταση των σπουδών χιλιάδων τριτοετών και τεταρτοετών φοιτητών κατά δύο εξάμηνα!

Όλα τα παραπάνω είναι απόρροια της ίδιας πολιτικής, η οποία στο όνομα του «πρωτογενούς πλεονάσματος» διαλύει τον ΕΟΠΥΥ θέτοντας σε καθεστώς διαθεσιμότητας και απολύσεων 10.000 γιατρούς και λοιπό προσωπικό και οδηγεί στο απόσπασμα την ψυχική υγεία με πάνω από 300 “διαθεσιμότητες” σε τρία δημόσια ψυχιατρεία, απελευθερώνει τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, ετοιμάζει νέα αφαίμαξη για μισθωτούς, συνταξιούχους και μικρομεσαίους επαγγελματίες, καθώς θα εφαρμοστούν νέα φορολογικά μέτρα ύψους 1,5 δισ. ευρώ και θα επιβληθούν πρόσθετες περικοπές δαπανών στους τομείς των συντάξεων, της υγείας, της παιδείας και άμυνας, συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ.

Η Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων καταγγέλλει για μία ακόμη φορά τη μνημονιακή πολιτική της Κυβέρνησης, η οποία συντρίβει το κοινωνικό κράτος και το παραγωγικό δυναμικό της χώρας και μαζί με αυτά και την τελευταία ελπίδα της ελληνικής κοινωνίας να βγει από το αδιέξοδο.

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα, πιο αποφασιστικά! Η κυβερνητική βαρβαρότητα και ο αυταρχισμός δεν θα περάσουν τις πύλες των ελληνικών πανεπιστημίων.

Να αποσυρθεί άμεσα η ΚΥΑ για να αφεθούν τα ΑΕΙ απρόσκοπτα να επιτελέσουν τον κοινωνικό τους ρόλο.

Ο αγώνας μας να γίνει αγώνας όλων...