

**Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων  
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)  
Ομοσπονδία Συλλόγων  
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ)  
Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ)**

**Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α**

**προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Παιδείας**

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , 25 Σεπτεμβρίου 2012

**ΘΕΜΑ:** Τα ειδικά μισθολόγια των ακαδημαϊκών δασκάλων και των ερευνητών και οι δραματικές περικοπές που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Με πλήρη επίγνωση της κρισιμότητας των στιγμών που διέρχεται η χώρα και την τραγικότητα των συνθηκών που διαβιεί πλέον το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, και έχοντας διαπιστώσει πως

- ✚ Σας είναι γνωστό ότι από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η δημοσιονομική κρίση στη χώρα μας, οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και οι ερευνητές δηλώσαμε προς όλες τις κατευθύνσεις τη βούλησή μας για τη διαμόρφωση και εφαρμογή λύσεων, που θα έδιναν διέξοδο στην κρίση.
- ✚ Σας είναι γνωστό ότι οι Ομοσπονδίες των ακαδημαϊκών δασκάλων και των ερευνητών αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της δημοσιονομικής εξυγίανσης και των ριζικών θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Εξάλλου έχουν υποστηρίξει και υποστηρίζουν κάθε σοβαρή προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό, την εκλογίκευση και τη συνολική αναδιάρθρωση του κράτους με διαδικασίες αξιοκρατίας, αξιολόγησης, διαφάνειας και ουσιαστικής κοινωνικής λογοδοσίας.
- ✚ Σας είναι γνωστό ότι στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας απασχολούνται επιστήμονες με τα, κατά τεκμήριο, υψηλότερα προσόντα συγκριτικά με άλλους κλάδους, τα οποία αποκτώνται μετά από μακρόχρονη προσπάθεια, με επιπλέον αποτέλεσμα ο πρώτος διορισμός να γίνεται συνήθως σε ηλικία, κατά την οποία άλλοι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα -ακόμα και δημόσιοι λειτουργοί- ήδη έχουν αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας.
- ✚ Σας είναι γνωστή η αξιοσημείωτη και σταθερή διαχρονικά παρουσία και ο σημαντικός ρόλος των ελληνικών ερευνητικών ομάδων- των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων- στα συνεργατικά ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται με ανταγωνιστικούς όρους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1984 έως και σήμερα.
- ✚ Σας είναι γνωστή επίσης η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των αποδοχών ακαδημαϊκών δασκάλων και ερευνητών που σε ποσοστό φτάνει το 30%, με μέση τιμή το 17,50%.

- Σας είναι γνωστό τέλος, ότι από τη στιγμή που ξέσπασε η κρίση το 2009 έχουμε κατά μέσο όρο υποστεί μειώσεις που αγγίζουν το 25% στις ετήσιες αποδοχές μας, οι οποίες ήταν καθηλωμένες από το 2004 και νωρίτερα.

Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει την εξέλιξη των μισθών μας.



Εντούτοις, παρά τις κατά καιρούς εκκλήσεις μας, οι Κυβερνήσεις των τελευταίων ετών ουδέποτε

- έδωσαν στη δημοσιότητα τα επίσημα στοιχεία εξέλιξης των αποδοχών μας.
- πληροφόρησαν την κοινωνία για τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του λειτουργημάτος μας, όπως για παράδειγμα τη μέση ηλικία που ξεκινάμε την επαγγελματική μας σταδιοδρομία, τον τρόπο της ακαδημαϊκής εξέλιξής μας, κ.τ.λ.

Αντίθετα, με αποσπασματικό τρόπο εμφανίζονται κατά καιρούς ανακριβή στοιχεία, όπως ο μέσος όρος των αποδοχών μας, στον οποίο είχε αναφερθεί πριν μερικούς μόλις μήνες ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κύριος Φ. Σαχινίδης στο Κοινοβούλιο.

Έχουμε κατ' επανάληψη δηλώσει την αντίθεσή μας στις οριζόντιες, τυφλές, μειώσεις των αποδοχών μας, καθώς και των αποδοχών και των συντάξεων σε όλους τους κλάδους. Όχι μόνο γιατί είναι άδικες, αλλά και διότι είναι αναποτελεσματικές, δεν βοηθούν στην ανάπτυξη της χώρας και βυθίζουν την οικονομία, αλλά και την ίδια την κοινωνία, στη «χοάνη της ύφεσης».

**Οι μειώσεις στο μισθολόγιό μας, σε συνδυασμό με την ελλιπή χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Ερευνητικών Κέντρων, τη μείωση της χρηματοδότησης της φοιτητικής μέριμνας κλπ., ουσιαστικά θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον των νέων ανθρώπων, αλλά και τη θέση της χώρας μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών, αφού **οδηγούν τα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας σε πλήρη μαρασμό.****

Ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας μιας χώρας και βελτίωσης της θέσης της στον διεθνή καταμερισμό εργασίας έγκειται στο μορφωμένο, καλλιεργημένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση της ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας. Δεδομένου ότι ο ερευνητικός χώρος είναι ιδιαίτερα διεθνοποιημένος, δυστυχώς βιώνουμε ήδη ένα εντεινόμενο κύμα αποχωρήσεων από τα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης και της Έρευνας. Καθηγητές και ερευνητές όλων των βαθμίδων και ηλικιών φεύγουν με αυξανόμενο ρυθμό για το εξωτερικό και η επιστημονική διασπορά (νέα και ώριμη) έχει εγκαταλείψει κάθε σκέψη επαναπατριsmού, ενώ σημαντικό μέρος 900 νέων επιστημόνων, που εδώ και τρία σχεδόν χρόνια αναμένουν διορισμό, επίσης κατευθύνεται στο εξωτερικό. Τα Πανεπιστήμια οδηγούνται με γρήγορους ρυθμούς στη γήρανση και στο μαρασμό. Τα δε Ερευνητικά Κέντρα οδηγούνται επίσης με γρήγορους ρυθμούς στην απαξίωση και στη συρρίκνωση. Ωστόσο είναι γνωστό ότι χώρες, όπως η Φιλανδία, το Ισραήλ, η Ιρλανδία, και άλλες, επενδύοντας στην Έρευνα, τις Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Καινοτομία και τον Πολιτισμό, κατόρθωσαν να ξεπεράσουν οικονομικές κρίσεις ανάλογες αυτής που διέρχεται σήμερα η χώρα μας.

Καθώς μας είναι γνωστές οι προεκλογικές εξαγγελίες των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, μας εκπλήσσει η αδιαφορία που επιδεικνύει το Υπουργείο Οικονομικών όταν αντιμετωπίζει μισθολογικά θέματα ακαδημαϊκών δασκάλων και ερευνητών χωρίς επιστημονική ανάλυση. Έχουμε πολλές φορές διατυπώσει την πιο ανατρεπτική αλλά και κοινωνικά δίκαιη πρόταση προς την Πολιτεία να προχωρήσει στη διαμόρφωση **ενός ενιαίου μισθολογίου βάσει της αξιοκρατίας** για όλους τους απασχολούμενους στο **στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, με βάση πάντα τα προσόντα αλλά και τις απαιτήσεις** του λειτουργήματος της κάθε επιμέρους ομάδας. Αντί αυτού βιώνουμε την περιοδική μείωση μισθών και συντάξεων, χωρίς πρόγραμμα και κυρίως χωρίς όραμα.

**Εμείς πάντα κάναμε, κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καθήκον μας.** Το καθήκον μας απέναντι στην κοινωνία που, με περισσούς κόπους και θυσίες, σ' αυτή την κρίσιμη περίοδο μας εμπιστεύεται τα παιδιά της.

**Η Κυβέρνηση μάλλον αγνοεί την δική της κοινωνική ευθύνη.** Οδηγεί τους ακαδημαϊκούς και τους ερευνητές στην εξαθλίωση και την νέα γενιά σε απόγνωση, με κίνδυνο να γκρεμιστούν όσα έχουν χτιστεί σε αυτήν τη χώρα με πολλούς κόπους και θυσίες.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

**Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης**  
Καθηγητής Ε.Μ.Π.



Η Γραμματέας

**Ευγενία Μπουρνόβα**  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος

**Γιάννης Τσάκνης**  
Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας



Ο Γραμματέας

**Κυριάκος Τσινίδης**  
Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Λάρισας

Η Πρόεδρος

**Μ. Στουμπούδη**  
Δ/τρια Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.



Η Γραμματέας

**Μ. Κωνσταντοπούλου**  
Κύρια Ερευνήτρια ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

**Κοινοποίηση:** στο Προεδρείο της Βουλής και μέσω αυτού στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου