



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, μετά τις πολύμηνες αποσπασματικές διαρροές στον τύπο, παρουσίασε στις 26/5 ορισμένα σημεία του νομοσχεδίου, για να μας κοινοποιήσει μόλις στις 29/5 το σύνολο των 345 διατάξεών του, σχετικά με τη λειτουργία των ΑΕΙ και τη ρύθμιση ζητημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανυπαρξία οποιασδήποτε προηγούμενης συζήτησης με την ακαδημαϊκή κοινότητα επί του περιεχομένου του νομοσχεδίου και η ασφυκτική προθεσμία της διαβούλευσης του, μόλις 14 ημέρες, αποτελούν ένα ακόμα δείγμα έλλειψης σεβασμού και απαξίωσης μας.

Το σχέδιο αυτό, με τον ψευδεπίγραφο τίτλο: «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»,

Αποδομεί την επιστημονική συγκρότηση των γνωστικών αντικειμένων και των Τμημάτων ως ακαδημαϊκών οντοτήτων, εισάγοντας προγράμματα και τίτλους σπουδών αγοραίας διακίνησης και συναλλαγής. Οι διπλοί τίτλοι σπουδών (major/minor), τα «μικροπιστοποιητικά» επιμέρους σεμιναρίων τύπου διά βίου μάθησης, η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων ιδιωτικών κολλεγιών από τον ΔΟΑΤΑΠ, η δυνατότητα οργάνωσης ΠΜΣ από επιχειρήσεις και για τις ανάγκες της κερδοφορίας τους, τα βιομηχανικά διδακτορικά, είναι ορισμένα από τα απαράδεκτα μέτρα που, επιπλέον, αποσυνδέουν το πτυχίο από τα εργασιακά δικαιώματα, παράγοντας πτυχιούχους «πολλών ταχυτήτων».

Αλλοιώνει την ταυτότητα του Δημόσιου Πανεπιστημίου με την απελευθέρωση των διδασκτρων στα ΠΜΣ και με τον απροϋπόθετο καταϊγισμό από ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών με δίδακτρα, τα οποία σε συνδυασμό με το αποτυχημένο σύστημα της ΕΒΕ πλήττουν ακόμη περισσότερο την πρόσβαση μεγάλου μέρους της νεολαίας μας από τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση.

Καταργεί τον αυτοδιοίκητο χαρακτήρα του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου, με την επαναφορά του ιστορικά αποτυχημένου θεσμού των Συμβουλίων Διοίκησης (Σ.), υποβιβάζοντας τις πρυτανικές αρχές σε ρόλο εκτελεστικό και εν τέλει απολύτως διακοσμητικό! Το παντοδύναμο και με μεικτή σύνθεση (εσωτερικά και εξωτερικά μέλη) ΣΔ πρόκειται να διορίζει και να παύει τον Πρύτανη, αλλά και να επιλέγει τους Κοσμήτορες, από περιορισμένες λίστες ερήμην της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στη φύση ενός πολυδύναμου οργανισμού, όπως είναι τα ΑΕΙ, επιβάλλεται εξωγενώς ένα συγκεντρωτικό και αδιαφάνες μοντέλο διοίκησης που πρόδηλα θα καταλύει τη συνταγματική πρόνοια περί του δικαιώματος του συνόλου της ακαδημαϊκής

κοινότητας να επιλέγει δημοκρατικά και άμεσα τη διοίκηση της. Εξίσου, αγνοούνται emphaticά το μέγεθος και οι ιδιαιτερότητες κάθε ιδρύματος, ενώ επί της ουσίας υποβάλλεται ένας ιδιότυπος εσωτερικός ανταγωνισμός για τον έλεγχο του Σ.Δ. από την ισχυρότερη ομάδα πανεπιστημιακών και εξωπανεπιστημιακών παραγόντων, ευνοώντας τη διαπλοκή. Με την εισαγωγή του θεσμού του οικονομικού διευθυντή (manager) που θα επιλέγεται από το ΣΔ και την άμεση εμπλοκή ιδιωτικών οικονομικών κεφαλαίων στην οργάνωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τίθεται υπό αμφισβήτηση ένας από τους βασικούς στόχους των ΑΕΙ που είναι η προάσπιση και η ενίσχυση του δημόσιου συμφέροντος, ενώ προοικονομούνται οι ευνοϊκές συνθήκες προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων.

Ενισχύει τις ανισότητες των εργαζόμενων στα ΑΕΙ, με την εισαγωγή νέων μορφών ελαστικής απασχόλησης για διδάσκοντες/ουσες και ερευνητές/τριες. Ως κύρια πηγή χρηματοδότησης τής εργασίας τους προωθείται ένας τύπος αυτοχρηματοδότησης μέσω «προγραμμάτων» που καθίστανται πλέον μονόδρομος όχι μόνο για τη λειτουργία Εργαστηρίων και Κέντρων Έρευνας αλλά και για την μισθοδοσία του μη μόνιμου διδακτικού προσωπικού.

Τέλος, παρεμβαίνει απροσχημάτιστα στον φοιτητικό συνδικαλισμό, με μια ξένη για το δημοκρατικό πανεπιστήμιο ιδεολογία ως προς την ύπαρξη και τον ρόλο των Φοιτητικών Συλλόγων. Χωρίς καμία νομιμοποίηση, η ηγεσία του Υπουργείου εμπλέκεται στον τρόπο με τον οποίο η φοιτητική κοινότητα επιλέγει την αντιπροσώπευση της. Η πρωτοφανής αυτή επιβολή σε συνδυασμό με την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας και τη μόνιμη παρουσία των αστυνομικών αρχών μέσα στις πανεπιστημιούπολεις της χώρας θέτει υπό άμεση αμφισβήτηση τις δημοκρατικές και ακαδημαϊκές ελευθερίες.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, την ίδια ώρα το Υπουργείο Παιδείας αρνείται τη συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας για επαρκή χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων, την κάλυψη των ελλείψεων σε υλικοτεχνική υποδομή και την πλήρωση των κενών σε ανθρώπινο δυναμικό, μεταθέτει τις ευθύνες για την επίλυση αυτών των πραγματικών προβλημάτων στις επιχειρηματικές ικανότητες των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και προγραμμάτων στα πρότυπα μιας ανώνυμης εταιρείας.

Εμείς τα μέλη του Συλλόγου ΔΕΠ του ΠΙ, συμπορευόμενοι/ες με τους άλλους Συλλόγους του Πανεπιστημίου μας, αλλά τους Συλλόγους ΔΕΠ, με τους φοιτητές/τριες και τους/τις εργαζόμενους/ες των άλλων πανεπιστημίων,

πρέπει να αγωνιστούμε ώστε αυτός ο νόμος να μείνει στα χαρτιά!

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη ΓΣ του Συλλόγου μας, την **Τετάρτη 8 Ιουνίου, ώρα 12.00, στην αίθουσα Λόγου και Τέχνης**, για να οργανώσουμε τις ενημερωτικές δράσεις και τις κινητοποιήσεις μας. Το Δημόσιο και Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο κινδυνεύει και η προάσπιση του αποτελεί δημοκρατικό δικαίωμα και καθήκον μας.

Για το ΔΣ ΔΕΠ ΠΙ

Ο πρόεδρος

Αχιλλέας Γαρούφης

Ο Γραμματέας

Λάμπρος Φλιτούρης