



ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 1/6/2016

Ψήφισμα

Για τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και την υπόσκαψη των εργασιακών δικαιωμάτων στα ΑΕΙ

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ ξεπερνά σε «φαντασία» και «εφευρετικότητα» ακόμα και τις πολιτικές των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για την κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων Διδακτικού και Ερευνητικού τακτικού Προσωπικού, που δεν ανανεώνεται εδώ και 6 χρόνια τώρα. Η συγκυβέρνηση με «λύσεις – μπαλώματα» στη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού, οδηγεί τα πανεπιστήμια στη γρήγορη απαξίωσή τους με την προβληματική υλοποίηση έως και τη μερική αναστολή των Προγραμμάτων Σπουδών, μετατρέποντας τα σε ΙΕΚ, ΚΕΚ και μονάδες «Δια βίου» εκπαίδευσης.

Η ετερογενής σύνθεση προσωπικού πολλών ταχυτήτων (με διαφορετικές δυνατότητες και εμπειρίες), η έλλειψη ακαδημαϊκών κριτηρίων για την επιλογή τους, μαζί με την υποχρηματοδότηση, οδηγεί με βεβαιότητα στην υποβάθμιση της έρευνας και της παραγωγής νέων διδακτορικών, καθώς επίσης και στην ανεπαρκή εκπαίδευση ολοκληρωμένων επιστημόνων με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Ακόμη δε, σημαντική επίπτωση στο ορατό μέλλον αποτελεί και η βέβαιη αλλοίωση της διοικητικής λειτουργίας με την «de facto» επαναφορά της «έδρας», με τα λιγοστά μέλη ΔΕΠ να προΐστανται ενός «πολύμορφου» προσωπικού πενιχρά αμειβόμενου και «πρόθυμου» για κάθε «εργασία».

Ταυτόχρονα, οι διαφορετικές απολαβές (από 0 έως 2000 ευρώ κατά μέσο όρο) θα αποτελούν «αντίβαρο» στην πρόσληψη τακτικού προσωπικού ΔΕΠ και δικαιολογία συμπίεσης ακόμη περισσότερο των αποδοχών των μελών ΔΕΠ, αφού στην εκπαίδευση θα μετέχουν διαφορετικές κατηγορίες διδασκόντων, όπως:

- Οι «ακαδημαϊκοί υπότροφοι», διδάκτορες με «δυνατότητα» «μαθητείας» στη «διδασκτική εμπειρία», άπαξ με ένα μόνο εξάμηνο, με μηνιαίες απολαβές λιγότερα από 500 ευρώ μικτά (!), κάτω ακόμα και από τα προβλεπόμενα της ΕΣΣΕ, από πόρους ΕΣΠΑ των υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού !
- Οι επονομαζόμενοι «μεταδιδάκτορες», που «εξασφαλίζουν» την παραμονή τους στο πανεπιστήμιο με την υπογραφή ΑΜΙΣΘΗΣ (!) σύμβασης, και με υποχρεώσεις – «σκούπα» (από διδασκαλία μαθημάτων μέχρι και διοικητικό έργο), όπως αυτές προσιωνίζονται, από πρυτάνεις ΑΕΙ και Υπ.Π.Ε.Θ., συντονισμένα με πανομοιότυπο κανονισμό – «έκτρωμα» (με αποφάσεις Συγκλήτων).
- Οι υποψήφιοι διδάκτορες, με μηδενικές έως πενιχρές αποζημιώσεις, αλλά με πλήρεις υποχρεώσεις στη διδακτική διαδικασία (και όχι μόνο), όπως προδιαγράφηκαν σε πλήθος θεσμικών πλαισίων με ΠΔ και ΠΝΠ, από το πρώτο μνημόνιο, καλύπτοντας τις «τρύπες» από την πολλαπλασιαζόμενη έλλειψη τακτικού προσωπικού ΔΕΠ.
- Οι «μετακλητοί» διδάκτορες, που υπηρετούν στη Μέση Εκπαίδευση, και που θα πλαισιώσουν το «διδασκτικό μωσαϊκό» της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ερχόμενοι με τον πρόσφατο νόμο (για την Έρευνα) και με άρθρο – «φωτογραφία» για συγκεκριμένα πρόσωπα υψηλού κυβερνητικού ενδιαφέροντος, και φυσικά με τον μισθό του καθηγητή σχολείου, δηλ. των 700-900 ευρώ.
- Οι «ομότιμοι» καθηγητές, που επιστρέφουν στα ΑΕΙ με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο-λαιμητόμο για το ασφαλιστικό, που θα κάνουν μαθήματα από τα 70 και μετά (!), σε ανταπόδοση της ευγνωμοσύνης τους στο «κράτος» για την ακόμα περισσότερο «πετσοκομμένη» σύνταξη και το «κουτσουρεμένο» εφάπαξ.
- Το ήδη υπηρετούν προσωπικό ΕΔΙΠ (στην πλειοψηφία τους με διδακτορικό και αξιόλογο δημοσιευμένο έργο, και μεγάλο χρόνο προϋπηρεσίας), για το οποίο διευρύνονται οι διδακτικές και ποικίλες υποχρεώσεις (βλ. πρόσφατες τροπολογίες), με στάσιμο μισθό 900-1.100 ευρώ, χωρίς την απαιτούμενη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή του.

- Και τέλος οι βραχυχρόνιες «επώνυμες έδρες», με «επιδότηση» από τοπικούς επιχειρηματικούς ομίλους (ακόμη και ΠΑΕ, βλ. ΠΑΟΚ στο ΑΠΘ) και ιδιωτικοποιημένους οργανισμούς (πρώην ΔΕΚΟ, βλ. ΔΕΗ στο Παν. Δυτ. Μακεδονίας), που επιθυμούν να «χτίζουν» το «κοινωνικό» προφίλ τους, ενώ η δημόσια εκπαίδευση κατεδαφίζεται και εξωθείται στην περαιτέρω επιχειρηματοποίηση και ιδιωτικοποίησή της.

Έτσι αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την «έξοδο από την κρίση». Η αποδοχή αυτών των «λύσεων» ευτελισμού τόσο της διδασκαλίας όσο και των στοιχειωδών δικαιωμάτων των νέων επιστημόνων από τα ΑΕΙ και τις διοικήσεις τους συνιστά απαράδεκτη ενέργεια. Η αποδοχή του ευτελισμού του ακαδημαϊκού λειτουργήματος θα έχει αλυσιδωτές συνέπειες με κύρια την ακόμη μεγαλύτερη απώλεια σημαντικού ερευνητικού δυναμικού, που θα προτιμήσει τη μετανάστευση από την ταπείνωση. Η κυβέρνηση, εξοικειωμένη με την κοροϊδία και το ψέμα, δεν πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των ΑΕΙ σε τακτικό μόνιμο προσωπικό, αλλά τα κενά στο μέλλον θα καλύπτονται με «μαθητευόμενους» διδάσκοντες. Οι συνέπειες για την ποιότητα της εκπαίδευσης και την έρευνα στα πανεπιστήμια, όπως επίσης και για την υπόσταση του ακαδημαϊκού δασκάλου είναι περισσότερο από προφανείς.

- Καλούμε τους συναδέλφους να αντισταθούν με κάθε τρόπο στην ουσιαστική κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων και στην υποβάθμιση των ακαδημαϊκών λειτουργιών και του πανεπιστημίου συνολικά.
- Απορρίπτουμε τα σχέδια κυβέρνησης - ΕΕ για εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων, το πρόγραμμα μαθητείας, τα βμηνα απασχόλησης ανέργων, την εκμετάλλευση άμισθων διδακτόρων και υποψηφίων διδακτόρων.
- Διεκδικούμε άμεσες προκηρύξεις και διορισμούς τακτικού προσωπικού ΔΕΠ, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού στα ΑΕΙ, στο ύψος των πραγματικών αναγκών, με πλήρη απασχόληση, κανονικές εργασιακές σχέσεις, και αξιοπρεπείς αμοιβές.
- Απαιτούμε γενναία αύξηση των δημόσιων δαπανών για την Παιδεία και την Έρευνα. Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών/ερευνητικών αναγκών από τον κρατικό προϋπολογισμό.