



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΔΩΔΟΥ

Αποχαιρετούμε με οδύνη έναν σπουδαίο άνθρωπο, αγαπημένο συνάδελφο, σύντροφο και φίλο, τον καθηγητή και αντιστασιακό Δημοσθένη Δώδο που χάθηκε πρόωρα και αναπάντεχα σε ηλικία 73 χρόνων. Ο Δημοσθένης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1948. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και στο Βερολίνο. Τον Οκτώβριο του 1969 συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση και βασανίστηκε στο κολαστήριο της Μπουμπουλίνας, μαζί με τους Γιώργο Ανωμερίτη, Βασίλη Ράπανο, Δημήτρη Παπαϊωάννου, Γιάννη Μυλωνά, Κάτια Χουλιάρα, Δημήτρη Κατσαρό και Δημοσθένη Δεσποινιάδη. Επτά μέρες μετά το Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών τους καταδίκασε σε πολυετή κάθειρξη –τον Δημοσθένη σε 25 χρόνια.

Ο Δημοσθένης Δώδος εργάστηκε επί χρόνια ως ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, κατόπιν δίδαξε στο Α.Π.Θ., αρχικά στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. και στη συνέχεια ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών από το 2001 μέχρι την αφυπηρέτησή του το 2015.

Κατέστη ευρύτατα γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός, όχι μόνο στον ακαδημαϊκό χώρο, για τη βαθιά του γνώση σε θέματα εκλογικής κοινωνιολογίας, το δημοκρατικό ήθος, το διεισδυτικό χιούμορ και την ανιδιοτελή στάση του. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Θ.Β.Ε. από το 2015 έως το 2019 και Αντιπρόεδρος της Εταιρίας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων (Ε.Δ.Ι.Α.) 1940-1974 Κ-Δ Μακεδονίας.

Υπήρξε μέλος της Ο.Μ. Πανεπιστημιακών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και της Συσπείρωσης Πανεπιστημιακών Α.Π.Θ. Μέχρι το τέλος της ζωής του υπηρέτησε με πίστη και συνέπεια τις ιδέες της Αριστεράς και της Δημοκρατίας. Η πολιτική κηδεία-αποχαιρετισμός του σ. Δημοσθένη Δώδου θα γίνει στα νεκροστάσια των κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου (Θέρμη). Η σορός του θα αποτεφρωθεί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.