

ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΑΠΘ

Θεσσαλονίκη 2-2-2022

Σιωπή για τη νύχτα στη ΣΘΕ

Επανερχόμαστε, δυστυχώς, μετά την ανακοίνωσή μας της 27/1 σχετικά με τις επιθέσεις, καταστροφές και βανδαλισμούς στη ΣΘΕ που ακολούθησαν την εκκένωση της κατάληψης του Βιολογικού κατά το προηγούμενο διάστημα, καθώς το βράδυ της Παρασκευής 28/1 έγινε **νέα καταστροφική επιδρομή στην Κοσμητεία** και στα γραφεία των γραμματειών της ΣΘΕ. Με πολύ πιο σοβαρές ζημιές αυτή τη φορά, με κλοπή ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλου εξοπλισμού. Επίσης έγινε διάρρηξη, απόπειρα διάρρηξης σε εργαστηριακούς χώρους του Τμήματος Φυσικής και διάφορες μικρότερες φθορές (θραύση υαλοπινάκων).

Για μια ακόμη φορά τα αρμόδια όργανα τηρούν σιγή ιχθύος.

Όμως **εμείς δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε αδιάφοροι**. Η αποσιώπηση και η αδράνεια αποθρασύνουν τις συμμορίες, που δρουν σε καθεστώς ατιμωρησίας και συνεχίζουν τον εκφοβισμό.

Μπορεί οι πρυτανικές αρχές να μην επιθυμούν την δημοσιοποίηση αυτών των απαράδεκτων γεγονότων, γιατί δυσφημούν το ΑΠΘ, ή και γιατί θα χαλάσει όλη την επικοινωνιακή εικόνα που με τους κυβερνητικούς αρμόδιους θέλησαν να δημιουργήσουν, με την διακοπή της κατάληψης του βιολογικού.

Μπορεί να είναι μέρος ενός σχεδίου που δεν πρέπει να κοινοποιηθεί. Αλλά κρίνοντας από το παρελθόν, δεν πιστεύουμε σε σχέδια που δεν εξετάζουν την επόμενη μέρα.

Μπορεί ο εκφοβισμός να έχει αποτέλεσμα. **Μπορεί όλα αυτά μαζί.**

Αλλά οι σύλλογοι (ΔΕΠ και Διοικητικών) και οι παρατάξεις που τους ελέγχουν, σε μια περίεργη σύμπνοια με την πρυτανεία, δεν παίρνουν θέση, και αφήνουν έκθετους στις απειλές και τον εκφοβισμό τους συναδέλφους, είτε είναι απλοί εργαζόμενοι, είτε είναι σε θέσεις ευθύνης. **Αυτοί ποιους λόγους έχουν να σιωπούν;**

Έχουν άλλες προτεραιότητες; Η ασφάλεια των εργαζομένων, η προστασία της πανεπιστημιακής περιουσίας, η αποτροπή εγκαθίδρυσης ενός καθεστώτος «επικυριαρχίας» στις σχολές από μειοψηφικές, περιθωριακές και εγκληματικές(*) **ομάδες, που δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητικούς συλλόγους και τους αγώνες τους**, δεν τους ενδιαφέρει; Ή μήπως αυτό είναι το πανεπιστήμιο που υπερασπίζονται απέναντι σε όσους, όπως λένε, το επιβουλεύονται;

Μήπως θέλουν, όπως συνήθως, να υποβαθμίσουν τα γεγονότα, να μη μαθαίνει και να μη μιλά κανείς για αυτά, επειδή αυτά συνηγορούν σε μεγαλύτερη εμπλοκή της αστυνομίας, και σε μέτρα ασφάλειας; Κάποιοι μιλούν για προβοκάτορες...

Μήπως περιμένουν ότι η όξυνση, που αυτές οι ομάδες επιδιώκουν, και οι επακόλουθες επεμβάσεις της αστυνομίας, θα δημιουργήσουν ξανά καταστάσεις που θα ενισχύσουν την πολιτική τους και την επιρροή τους;

Για ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο **αυτές οι υπαρκτές συνθήκες ανομίας, που επικρατούν στη ΣΘΕ του ΑΠΘ και όχι μόνο, είναι εξίσου απαράδεκτες και αδιανόητες** με τις υποθετικές συνθήκες ανελευθερίας που δυνητικά εγκαθιστά η εφαρμογή αυταρχικών νόμων. Για το δεύτερο κινητοποιήθηκαν πολλοί και χύθηκε πολύ μελάνι. Για το πρώτο, σιωπή.

Οι συνάδελφοι που παίρνουν θέση καθημερινά για μικρά και μεγάλα ζητήματα, γιατί δεν μιλούν;

Η πανεπιστημιακή κοινότητα δεν γίνεται να παρακολουθεί άβουλη και άφωνη, αλλά **πρέπει σύσσωμη να δώσει απάντηση στη δράση των συμμοριών**, να διακηρύξει τη βούλησή της για ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί με βάση τους νόμους και τους εσωτερικούς του κανόνες χωρίς επιβολή, και να υποστηρίξει αποφασιστικά ολοκληρωμένα μέτρα διασφάλισης της πανεπιστημιακής ειρήνης._

(*) Η απομάκρυνση της διακίνησης των ναρκωτικών από τους χώρους του πανεπιστημίου ήταν πρόσκαιρη και συνδεόταν με την απουσία των φοιτητών. Τώρα η κατάσταση πλησιάζει επικίνδυνα σε αυτήν που αντιμετωπίζαμε πριν την πανδημία.