

«Ομάδα Πρωτοβουλίας Συγγραφέων – Αυτοεκδοτών»

25, Ιανουαρίου 2017

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

ΠΡΟΣ

Την Σύνοδο των Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων,

Θέμα: Δωρεάν Συγγράμματα, Συγγραφικά Δικαιώματα και Αυτοεκδότες

Αξιότιμοι κύριοι Πρυτάνεις,

Όπως γνωρίζετε, σημαντικός αριθμός μελών ΔΕΠ και Συνταξιούχων Καθηγητών ΑΕΙ επιδίδονται, πέραν της άσκησης των καθηκόντων τους, σε συγγραφικές δραστηριότητες τις οποίες ασκούν:

- είτε ως **συγγραφείς**
- είτε ως **αυτοεκδότες-συγγραφείς**, οι οποίοι με δικά τους έξοδα συγγραφής, εκτύπωσης και διακίνησης των βιβλίων διαθέτουν τα συγγράμματά τους μέσα από το σύστημα «Εύδοξος», εισπράττοντας, κατά κύριο λόγο, την αντίστοιχη αποζημίωση από το Υπουργείο Παιδείας.

Η Κυβέρνηση, με την πρόσφατη ΚΥΑ 125766/Ζ1 ΦΕΚ2433/5-8-2016 τεύχος 2^ο (βλέπε [1]), προχωρά στην κατάργηση του θεσμού του αυτοεκδότη (άρθρο 2, παράγραφος 1) από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Οι συνέπειες της κατάργησης αυτής, όπως θα φανεί παρακάτω, όσων αφορά την δωρεάν χορήγηση των Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων στους φοιτητές, αλλά και των αυτοεκδοτών, είναι πολλές, με βασικότερη αυτή της ποιότητας των χορηγούμενων συγγραμμάτων στους φοιτητές.

Το σύστημα διανομής συγγραμμάτων στα ΑΕΙ περιλαμβάνει 16.000 τίτλους, που προσφέρονται από 745 εκδότες και 819 αυτοεκδότες. Οι αυτοεκδότες από το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο σύστημα διανομής «Εύδοξος» και θα βρίσκονται με ένα απροσδιόριστο απόθεμα αντιτύπων, το οποίο βέβαια δεν θα είναι σε θέση να διαθέσουν.

Αυτό είναι άδικο και αντιδεοντολογικό, καθότι το περιεχόμενο της ΚΥΑ ποτέ δεν συζητήθηκε ούτε καν δόθηκε στην ΠΟΣΔΕΠ επίσημα ή ανεπίσημα, παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις που είχαν διαβιβαστεί από την Ομοσπονδία αλλά και ομάδες αυτοεκδοτών. Δεν υπήρξε καμιά έγκαιρη ενημέρωση των αυτοεκδοτών, ώστε να προγραμματίσουν τις εκδόσεις τους και να μη βρεθούν με αδιάθετο απόθεμα αντιτύπων με μεγάλο οικονομικό κόστος.

Η έκδοση και διακίνηση των βιβλίων έχει σημαντικό κόστος, και οι αυτοεκδότες για να μειώσουν το κόστος αυτό και να διατηρούν χαμηλές τιμές των συγγραμμάτων τους, είναι υποχρεωμένοι να τυπώνουν αρκετά περισσότερα αντίτυπα από αυτά που χρειάζονται ανά εξάμηνο και για τα οποία θα πληρωθούν τμηματικά σε διάστημα δυο-τριών ετών.

Οι αυτοεκδότες από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με την ΚΥΑ, αν θέλουν να συνεχίσουν να διανέμονται τα συγγράμματά τους, θα πρέπει να συνεργαστούν με κάποιον εκδοτικό οίκο για **νέα** έκδοση των βιβλίων τους, με νέο κωδικό στον Εύδοξο και νέα κοστολόγηση (στην οποία δεν μπορεί να συμπεριληφθεί το απόθεμά τους).

Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλοί εκ των συγγραφέων, που αποφάσισαν να εκδώσουν οι ίδιοι τα βιβλία τους ως αυτοεκδότες, το έκαναν μετά την κακή εμπειρία που είχαν στη συνεργασία τους με ορισμένους εκδότες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο αυτοεκδότες, την ίδια στιγμή που κάποιος θα μπορούσε να απευθυνθεί σε έναν εκδότη.

Όλα τα παραπάνω, μαζί με το γεγονός, ότι ο μακροχρόνιος συσσωρευμένος μόχθος που έχουν επενδύσει οι συνάδελφοι συγγραφείς για τον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση της συγγραφής του πονήματός τους, μόχθος που οι εκδότες-επιχειρηματίες εκτιμούν σε ποσοστά επί της τιμής του συγγράμματος που κυμαίνονται από 30 έως και κοντά στο 50%, θα οδηγήσουν την πλειοψηφία των αυτοεκδοτών να αποσύρουν τα συγγράμματά τους, με αποτέλεσμα να πέσει σημαντικά η ποιότητα των Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων σε βάρος τόσο της εκπαίδευσης όσο και των Ελλήνων φοιτητών.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι:

- (1) Σχέδια του κειμένου της ΚΥΑ κυκλοφορούσαν από τις αρχές της Άνοιξης από συγκεκριμένους εκδότες, οι οποίοι εξέπεμπαν και το σαφές μήνυμα ότι «*τελειώνουμε τους αυτοεκδότες*» (τα ονόματά τους στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου).
- (2) Ορισμένοι εκδότες ήταν από καιρό τόσο βέβαιοι πώς αυτή η ΚΥΑ θα εκδιδόταν, που με περισσό θράσος, αμοραλισμό και αναλγησία έστειλαν επιστολές σε αυτοεκδότες και τους καλούσαν να έλθουν κάτω από την “πατρική” αγκαλιά τους (τα ονόματά τους στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου).
- (3) Η πρώην αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, αρμόδια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Σία Αναγνωστοπούλου αποφάσισε, όπως προαναφέραμε, ότι η εγγραφή όλων όσοι διαθέτουν οι ίδιοι τα βιβλία τους στον «Εύδοξο» θα ισχύσει μέχρι και το εαρινό εξάμηνο 2016/2017. Κατόπιν, πρέπει να συνεργαστούν με κάποιον εκδοτικό οίκο για την έκδοση των βιβλίων τους. Το βασικό επιχείρημα της κ. Αναγνωστοπούλου ήταν ότι με την απόφαση θα υπάρξει μείωση του κόστους, το οποίο υπολογίσθηκε ετησίως της τάξης των 15 εκατ.

Επομένως, επειδή το κύριο πρόβλημα στο οποίο θα πρέπει να εστιάσει σήμερα η Πολιτεία, όσον αφορά τα **δωρεάν** συγγράμματα, είναι η **ποιότητα** των επιστημονικών συγγραμμάτων, που

σίγουρα **δεν** αντιμετωπίζεται **παραβιάζοντας** την κείμενη νομοθεσία και την αρχή της **δίκαιης** φορολογικής μεταχείρισης των αυτοεκδοτών, και επειδή ο **περιορισμός** των δαπανών του δωρεάν συγγράμματος (βλέπε [2]) είναι **φανερό** ότι **δεν** επιτυγχάνεται **αποτελεσματικά** και **δίκαια** με την κατάργηση του θεσμού του αυτοεκδότη (άραγε πόσα χρήματα επιστρέφονται στο κράτος από την φορολόγηση των εκδοτών και πόσα από τους αυτοεκδότες;),

η Πολιτεία οφείλει:

- **Να προχωρήσει στη νομοθετική κατοχύρωση του καθεστώτος του αυτοεκδότη δημόσιου υπαλλήλου και δημόσιου λειτουργού.**

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Σταυρακάκης Νικόλαος Μ., Καθηγητής ΕΜΠ,
Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας, ΠΟΣΔΕΠ
[Εκ μέρους της Ομάδας Πρωτοβουλίας Συγγραφέων – Αυτοεκδοτών]

Συνημμένα:

[1] ΚΥΑ Αριθμ. 125766/Ζ1 (1), Θέμα: Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., ΦΕΚ2433/5-8-2016, τεύχος 2^ο, http://eudoxus.gr/Files/FEK_2433B_05.08.2016.pdf.

[2] ΚΥΑ Αριθμ. 125768/Ζ1 (2) Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων, ΦΕΚ2433/5-8-2016, τεύχος 2^ο, http://eudoxus.gr/Files/FEK_2433B_05.08.2016.pdf.

Κοινοποίηση:

- Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chara@teiko2.gr
- Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, dioikousaepitropiposdep@googlegroups.com