



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι μετανάστες - πρόσφυγες που βρίσκονται στο κτήριο της Νομικής, αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα κάτω από άθλιες συνθήκες, είναι σε τραγικό αδιέξοδο. Είναι θύματα στυγνής εκμετάλλευσης και όμηροι ενός απάνθρωπου νομικού καθεστώτος που έχουν διαμορφώσει η ΕΕ και οι κυβερνήσεις. Οι περισσότεροι είναι άνεργοι ή εργάτες γης, με καθεστώς μαύρης εργασίας που δεν έχουν ή δεν μπορούν να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους. Πολλοί από αυτούς είναι θύματα πολέμου και διώξεων και δικαιούνται άσυλο και ταξιδιωτικά έγγραφα για τις χώρες που επιθυμούν.

Αν η κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να λύσει το πρόβλημα, θα τους αντιμετώπιζε ως ανθρώπους και όχι ως επιδρομείς. Θα εξασφάλιζε γι' αυτούς ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, θα επέτρεπε την έξοδό τους προς άλλες χώρες της ΕΕ, κάτι που το μεγαλύτερο μέρος τους επιθυμεί, και δε θα μετέτρεπε τη χώρα σε ένα τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης μεταναστών.

Αυτοί που οδήγησαν τους μετανάστες στο υπό ανακαίνιση παλιό κτήριο της Νομικής, με την ενέργεια τους αυτή δεν υπηρετούν τα δίκαια αιτήματα των μεταναστών - προσφύγων, αλλά τους εκθέτουν περισσότερο στη συκοφάντηση και στις απειλές αντιδραστικών κομμάτων και μηχανισμών, στην κρατική καταστολή και στους εκβιασμούς των κυκλωμάτων που τους εκμεταλλεύονται. Ταυτόχρονα προσφέρουν υπηρεσίες στις δυνάμεις που επιθυμούν και επεξεργάζονται την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου.

Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη και πρέπει να δώσει λύση αρχίζοντας από την εξασφάλιση ανθρωπίνων συνθηκών διαβίωσης. Αντί γι' αυτό, αξιοποιεί την παρουσία των μεταναστών στη Νομική, για να ανοίξει θέμα ασύλου και καταστολής ενώ επιδιώκει - με τη βοήθεια της ΝΔ και του ΛΑ.Ο.Σ. - να καλλιεργήσει ρατσιστικά αντανάκλαστα. Πάνε να φορτώσουν τα δεινά της ελληνικής κοινωνίας, που οι ίδιοι προκαλούν, στους μετανάστες. Αποπροσανατολίζοντας το λαό από την πολιτική τους, δεν έχουν καμία αναστολή να ταΐζουν ακόμα και το φίδι του ρατσισμού.

Το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ χωρίς να το απασχολούν οι αιτίες του προβλήματος, ενώνει τη φωνή του με κάθε αντιδραστική φωνή απαιτώντας από την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, ζητώντας εδώ και τώρα τάξη, θέτει ζήτημα άρσης του ασύλου με το πρόσχημα της φύλαξης των πανεπιστημιακών χώρων, ζητά επίλυση του προβλήματος «με τον ένα ή τον άλλο τρόπο».

Χωρίς να αντιμετωπιστούν οι αιτίες που γεννούν την προσφυγιά, είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μετανάστευσης. Όσο συνεχίζονται και εντείνονται οι πόλεμοι και οι επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με τη συμμετοχή και των ελληνικών κυβερνήσεων, και η καταλήστευση του πλούτου των λαών από μια χούφτα μονοπωλιακές επιχειρήσεις, τόσο θα δημιουργούνται και θα γιγαντώνονται τα κύματα των πεινασμένων και κυνηγημένων που θα αναζητούν στη προσφυγιά διέξοδο για να σώσουν τη ζωή τους.

Μοναδική διέξοδος είναι η απειθαρχία στην ΕΕ και η έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων ώστε να επιτραπεί η έξοδος χιλιάδων εγκλωβισμένων μεταναστών και προσφύγων προς την Ευρώπη. Αυτό που πρέπει να γίνει δεν μπορεί παρά να εκφράζει την ανθρώπινη αλληλεγγύη. Γι' αυτό απαιτείται:

- Απόδοση όλων των κοινωνικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε όσους πρόσφυγες και μετανάστες επιθυμούν να ζήσουν και να εργαστούν στη χώρα μας.
- Δημιουργία δημόσιων, οργανωμένων, ανθρώπινων υποδομών που θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής, όπου θα παρέχεται νομική βοήθεια, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σίτιση, και όχι «κέντρα υποδοχής» - γκέτο.
- Σεβασμός των πολιτιστικών τους παραδόσεων,
- Κτύπημα των κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται τους μετανάστες.
- Όχι στο φράχτη της ντροπής.