

## ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

### Το πραξικόπημα δε θα περάσει!

Σοκ στη θέα των μαυρισμένων οθονών. Ρίγος για τον κυνισμό και τη σκληρότητα μιας απόφασης που με πραξικοπηματικό τρόπο διαλύει τη δημόσια τηλεόραση και σπρώχνει 2656 εργαζόμενους στο περιθώριο της ανεργίας, μέσα σε 4 ώρες.

Η μέθοδος ίδια. Ενεργοποίηση του κοινωνικού αυτοματισμού, χυδαία και συλλήβδην επίθεση απαξίωσης προς όλους τους εργαζόμενους, μεταφορά των ευθυνών των κυβερνώντων σε αυτούς. Το ίδιο πολιτικό σύστημα, αφού συμπίεσε στον υπέρτατο βαθμό τα περιθώρια ανεξαρτησίας της δημόσιας τηλεόρασης προσπαθώντας να την μετατρέψει πλήρως σε θεραπαινίδα της εκάστοτε κυβέρνησης, τώρα την καταργεί, παραδίδοντας το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης ολοκληρωτικά και απευθείας στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Τους «ξεσκολισμένους» στην επιστήμη της παραπληροφόρησης και της κατευθυνόμενης ενημέρωσης.

Στον κοινωνικό πόλεμο που μαίνεται, δεν υπάρχει η ανάγκη προσχημάτων.

Το “success story” της κυβέρνησης δείχνει το αποκρουστικό του πρόσωπο. Χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει άμεσα να θυσιαστούν στον Μολώχ του «προγράμματος διεξόδου από την κρίση», ενός προγράμματος που οι ίδιοι πια ομολογούν ότι έχει αποτύχει, αλλά που συνεχίζουν να εφαρμόζουν πειθήνια και με φανατισμό, σμπαραλιάζοντας μια χώρα, το λαό της και ιδιαίτερα τους νέους της. Μέχρι το τέλος του χρόνου οι απολύσεις πρέπει να φτάσουν τις 4000, στον επόμενο στις 12500. Και έπεται συνέχεια.

Σήμερα είναι η δημόσια τηλεόραση που εμφανίζεται να μη χωράει στο “success story” της κυβέρνησης και σφραγίζεται. Αύριο θα είναι τα δημόσια νοσοκομεία και τα δημόσια πανεπιστήμια. Ήδη το σχέδιο Αθηνά, άνοιξε το δρόμο.

Αλλά η ιστορία δεν γράφεται μόνο από τις αποφάσεις των «πάνω». Η βιαιότητα, η αντιδημοκρατικότητα και ο κυνισμός της απόφασης πρέπει να αφυπνίσει την ελληνική κοινωνία. Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Από το σκοτάδι της ενημέρωσης που βύθισε χθες μια ολόκληρη χώρα η κυβέρνηση, μόλις το μήνυμα που εκπεμπόταν δεν ταίριαζε με τις παράτες και τους ψεύτικους επικοινωνιακούς παραδείσους που στήνει πάνω στα αποκαΐδια μιας ρημαγμένης χώρας, ας ξεπηδήσει ένα ελπιδοφόρο κίνημα αλληλεγγύης και αγώνα.

Να αποσυρθεί, τώρα, το Διάταγμα που καταργεί τη δημόσια τηλεόραση. Το πραξικόπημα δεν θα περάσει!

12.06.2013