

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Τα μηνύματα του Νοέμβρη του '73 επίκαιρα όσο ποτέ.

Ο ξεσηκωμός του Νοέμβρη του '73, τα οράματα και οι διεκδικήσεις του, γεννήθηκαν στο έδαφος των αγωνιστικών, αντιιμπεριαλιστικών παραδόσεων του λαού μας και της νεολαίας του. Αυτός ο ηρωικός ξεσηκωμός του λαού και της νεολαίας αποτελεί με τη σειρά του, ορόσημο για το σήμερα και το μέλλον. Συνιστά παρακαταθήκη και αστείρευτη πηγή έμπνευσης και διδαγμάτων για την αξία και την αναγκαιότητα της οργανωμένης πάλης του λαού και της νεολαίας.

Ο ξεσηκωμός του Νοέμβρη του '73 με τα συνθήματά του «Έξω οι βάσεις», «Έξω το ΝΑΤΟ», «Λαϊκή κυριαρχία» κατέδειξε ότι η διεκδίκηση για τη βελτίωση της καθημερινότητας, για «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία», είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τον αγώνα για την ανατροπή των αιτίων που τα αποστερούν: της πολιτικής και της εξουσίας που υπηρετούν την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων, τους πολεμικούς εξοπλισμούς, τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς σε βάρος των λαών.

Στο έδαφος της παρατεταμένης καπιταλιστικής κρίσης, εντείνεται και η προσπάθεια να παραχαραχθούν τα μηνύματα του Νοέμβρη του '73. Επιχειρείται να αποκτήσουν επετειακό χαρακτήρα, να γίνουν ακίνδυνα και χωρίς προεκτάσεις και σύνδεση με τη σύγχρονη βάρβαρη πραγματικότητα που βιώνει η λαϊκή οικογένεια. Δεν θα το επιτρέψουμε. Η διεκδίκηση για Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία δεν συμβαδίζει με τα μνημόνια και τους «θεσμούς», τα ματωμένα «πλεονάσματα» και τα «κοινωνικά μερίσματα», με εκπαίδευση που δείχνει την πλάτη της σε χιλιάδες νέους και χρόνο να γίνεται οικονομικός βραχνάς και αξεπέραστο εμπόδιο για χιλιάδες λαϊκές οικογένειες.

Ειδικά εφέτος, μετά το «γη και ύδωρ» του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και των δεσμεύσεων για τη βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς για την ευρύτερη περιοχή, η επέτειος του Πολυτεχνείου, αναδεικνύει ακόμη ποιο επιτακτική την ανάγκη να δυναμώσει η λαϊκή πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Τη στιγμή που η κυβέρνηση τσακίζει μισθούς και μεροκάματα, πετσοκόβει συντάξεις και επιβάλλει βάρβαρους φόρους στο λαό, την ίδια στιγμή είναι μία από τις 4 χώρες παγκοσμίως που δαπανά το 2% του ΑΕΠ για ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς (τρίτη σε επίπεδο ΕΕ και πέμπτη στον κόσμο στην κούρσα των εξοπλισμών).

Δεν θέλουμε ο λαός μας, ούτε οι λαοί των γειτονικών λαών, να ζουν υπό την «προστασία» των στρατιωτικών βάσεων και των πυρηνικών όπλων. Ο λαός μας, ο λαός της Κύπρου, οι λαοί των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι πάει να πει «προστασία» από το ΝΑΤΟ. Απαιτούμε, να ακυρωθούν άμεσα οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για αναβάθμιση των Νατοϊκών βάσεων στη χώρα μας, να ακυρωθεί η εμπλοκή της χώρας μας στους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις.

Καλούμε την πανεπιστημιακή κοινότητα, τους εργαζόμενους και τους άνεργους, σε καθολική συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και στις αντιιμπεριαλιστικές διαδηλώσεις.